

Vrolijke les bij:

Plaza Patatta Liedjesfestijn!

Wie is wie?



Deze lachende schat is het oudste kind in huis. Zij is het vaakste jarig geweest en heeft dus niet alleen de meeste, maar ook de mooiste cadeaus al gehad. Ze is daarom helemaal niet jaloers als iemand anders cadeautjes krijgt. Vooral niet een jónger iemand. Als iedereen dat maar weet! Ze heet **Luna**.

Dit jarige Jetje springt van vreugde door het huis. Nog één dag en dan is ze jarig. JARIG! Ze is de jongste thuis en daarom krijgt zij de leukste feestjes. Want ze kiest de beste ideeën van haar grote zus en maakt die daarna nóg leuker. Maareh, die arme grote zus mag best meedoen, hoor, anders is het ook zo zielig. Ze heet **Lotte**.



En deze, rondborstige dame is mevrouw Veldstra, **mama Marianne**. Zij is altijd extra blij als een van haar meisjes jarig is. Dan zwiert ze zangerig door het huis, of zit ze extra lang in fotoboeken te bladeren, en te zuchten dat de tijd zo snel gaat.

Dit is de papa van de jarige Jet, **Hans Veldstra**. Zelf is hij dus niet jarig, maar je zou haast denken van wel als je ziet hoe blij hij is. Hij bereidt tot diep in de nacht het kinderfeest voor. En hij sleept stiekem met inpakpapier en (grote) cadeaus. Want als hij ergens van houdt, dan zijn het wel verrassingen!

